

# Protestantse Geloofsgemeenschap Goede Rede



In Almere-Haven ontstond in 1976 een protestante gemeente die zich kenmerkte als pionierend en die sterk gericht was op samenwerken met andere kerken. Anno 2017 heeft Goede Rede zich ontwikkeld als een huis dat ruimte biedt aan diverse andere- ook niet kerkelijke activiteiten- en is het een markant ontmoetingscentrum in Almere-Haven.

Goede Rede, het eerste kerkgebouw van Almere, werd snel een thuis voor diverse geloofsgemeenschappen en de samenwerking tussen protestanten en katholieken uitte zich in gezamenlijke oecumenische kerkdiensten en meer, zoals een oecumenische diaconie.

Deze vorm van openheid en gastvrijheid in Almere-Haven en de intensieve interkerkelijke samenwerking is nog steeds typerend voor onze geloofsgemeenschap. En dat willen we van harte zo houden. Momenteel vinden er, naast PKN en RK, ook andere geloofsgemeenschappen een thuis, waaronder de Doopsgezinde gemeente, de RK Vietnamese kerk, RK Antilliaanse kerk, Hart van Haven en de Joods liberale gemeenschap.

Ons profiel (zie kader) kan kernachtig worden samengevat in:

- Openheid en diversiteit
- Verdiepend en verbindend.
- Midden in de samenleving.
- Omzien naar elkaar.
- “Geloven is een werkwoord”

Deze woorden hebben hun bron in de Bijbel waarin we in verhalen de God van Israël en van Jezus mogen ontmoeten. Door die verhalen mogen we worden aangeraakt en geïnspireerd!



Na de pioniersfase kreeg onze geloofsgemeenschap om uiteenlopende redenen te maken met een afnemend ledenaantal. De leeftijdsopbouw van onze gemeenschap volgde de burgerlijke leeftijdsopbouw in Almere-Haven en dit betekende vergrijzing. Door weinig nieuwbouw en weinig doorstroming kwamen er weinig nieuwe leden bij.

- Wij zijn een protestantse christelijke geloofsgemeenschap die is gebaseerd op een oecumenische traditie van PKN en RK, die ruimte biedt voor ontmoeting, verdieping en bezinning rondom het geloof, in de samenwerking met andere geloofsrichtingen en met maatschappelijke instellingen zoals zorgcentra.
- Vanuit de diversiteit in geloofsbeleving blijven wij zoeken naar inspirerende en nieuwe vormen van vieringen en gezamenlijke activiteiten die tot verdieping leiden.
- Als geloofsgemeenschap van Goede Rede maken we actief deel uit van de samenleving. We volgen wat er gaande is en we willen een bijdrage aan die samenleving leveren; dichtbij en veraf. In onze vieringen, ontmoetingen en groepen zoeken wij inspiratie en richting in ons leven met de Bijbel – en andere daarop geïnspireerde geschriften- als bron.
- Aandacht, zorg en warmte voor elkaar en voor de mensen om ons heen brengen we in praktijk. Dit is sfeerbepalend voor onze geloofsgemeenschap. Goede Rede biedt ruimte en onderdak aan andere geloofsrichtingen en maatschappelijk en cultureel gerelateerde instellingen.
- Veel leden van onze geloofsgemeenschap participeren actief op diverse terreinen; op diaconaal gebied (onder andere met financiële kerstgiften aan de arme kant van Almere-Haven), op pastoraal gebied (zoals de eetclub) en bij het invulling geven aan de vieringen. De instandhouding en beheer van het gebouw, met diverse acties van vrijwilligers, vergt aandacht van betrokken mensen (bijvoorbeeld met rommel- en boekenmarkten). In dit alles komt tot uiting de betrokkenheid en gezamenlijke zin van velen.

We merken echter dat door keuzevrijheid en mobiliteit er een kentering is gekomen en dat mensen bewust kiezen voor een geloofsgemeenschap die bij hen past. Wij willen deze positieve ontwikkeling graag stimuleren opdat er nog meer mensen zich in Goede Rede thuis zullen voelen en inspiratie kunnen opdoen..

Momenteel zoeken we naar nieuwe vormen van vieringen waarin zowel ouderen als jongeren een plek van inspiratie mogen vinden. We willen daarbij bruggen bouwen die door stevige pijlers van de werkwoorden vieren, leren en dienen gedragen worden. Deze bruggen willen we plaveien met de woorden vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. Door over deze bruggen te lopen maken we de keuze om deze woorden concrete invulling te geven.

De oecumenische vieringen (elke maand en op hoogtijdagen en op eeuwigheidszondag) zijn typerend voor onze interkerkelijke samenwerking waarbij ons gezamenlijke geloof in "de God van Israël en van Jezus" centraal staat.



We hopen dat deze beschrijving van ons profiel en intenties uw interesse gewekt heeft en dat u zich uitgenodigd voelt om met ons mee te vieren, te leren of te dienen! Mocht u meer informatie willen hebben of wilt u een gesprek dan kunt altijd terecht bij onderstaande personen:

Jan Denkers,	voorzitter,	tel. 5379936	email: <a href="mailto:voorz.goederede@xs4all.nl">voorz.goederede@xs4all.nl</a>
Tonnis Buurma,	predikant,	tel. 5368856	email: <a href="mailto:dsbuurma@xs4all.nl">dsbuurma@xs4all.nl</a>
Lourens van der Leij,	lid van de werkgroep vieren,	tel. 5318440	email: <a href="mailto:jlvdleij.1@kpnmail.nl">jlvdleij.1@kpnmail.nl</a>